

Παρέμβαση Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση στη συζήτηση με θέμα : «Το Μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο των αλλαγών στο παγκόσμιο πολιτικό τοπίο και ο ρόλος των Κοινοβουλίων»

Μέσα στο ασταθές τοπίο που μας περιβάλλει δεν μπορούμε παρά να προβληματιζόμαστε και να προσπαθούμε να αντιδράσουμε. Αλλά με ποιόν τρόπο; Με εσωστρέφεια και ηττοπάθεια, επιστρέφοντας σε καταστροφικές λογικές εθνικισμών και διχασμών; Ή διατηρώντας την ενότητά μας, αναγνωρίζοντας ότι μόνο με μια φωνή η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο ισχύος, ειρήνης, δημοκρατίας, σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης και να ασκήσει επιρροή μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι;

Η Ε.Ε. έχει μέλλον που να αφορά και να εμπνέει τους λαούς της μόνο μέσα από μια αρχιτεκτονική ευρείας δημοκρατικής νομιμοποίησης και αλληλεγγύης. Έτσι θα διασφαλίζονται και οι εγγυήσεις, τα δικαιώματα και οι συγκλίσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν αρκεί να ορκιζόμαστε πλέον όλοι ότι η ΕΕ δεν είναι μόνο οικονομικό πρότζεκτ, αλλά πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές που ενισχύουν τις αξίες, τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ταυτότητα της Ευρώπης στον σύγχρονο κόσμο.

Οι αρχηγοί κρατών στην επετειακή Σύνοδο της Ρώμης, επαναβεβαίωσαν με τη Διακήρυξή τους τη δεύτερη επιλογή. Με τη φιλόδοξη διακήρυξή τους, επανέλαβαν την προσήλωσή τους στις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική ασφάλεια, στην ευημερία, στο κοινωνικό της κεκτημένο και στο διεθνή της ρόλο.

Το κείμενο περιγράφει μια ιδεατή κατάσταση που ωστόσο απέχει από την πραγματικότητα:

- Βλέπουμε χώρες να υψώνουν τείχη και να φυλακίζουν τους αιτούντες άσυλο, αδιαφορώντας για τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και της αλληλεγγύης,

- Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εγκαταλείπουν τις χώρες τους για άλλες ηπείρους, γιατί δεν θέλουν να αποτελούν τμήμα της χαμένης γενιάς της Ευρώπης,
- Βλέπουμε να καταπατώνται τα κοινωνικά δικαιώματα, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας,
- Γινόμαστε μάρτυρες αλληπάλληλων τρομοκρατικών επιθέσεων,

Ταυτόχρονα η αστάθεια που επικρατεί γύρω από τα ευρωπαϊκά σύνορα, από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή, ολοένα και επιδεινώνεται, ενώ η συμφωνία Ε.Ε. Τουρκίας για το προσφυγικό ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, η Βουλή των Ελλήνων έχει ξεκινήσει μια σειρά ακροάσεων και συζητήσεων για το Μέλλον της Ευρώπης με στόχο να δοθεί βήμα τόσο στα μέλη της Κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, όσο και σε εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ειδικά στους νέους.